

Opinie Zomertenuue?

Gegeven

In de zomermaanden verschijnt een deel van de heren graag aan de bridgetafel in korte broek en/of met blote voeten in sandaalachtig schoeisel. Ook een redelijk luchtig shirt - liefst met uitspringend borsthaar - is een voorkomende zomerdracht onder de mannelijke bridgetafelgenoten.

Stelling

Bridge is een - zeer aantrekkelijke - vorm van vrijetijdsbesteding. Zeker in een niet-koele speelruimte moet schone luchtige kleding, korte broek en blote voeten in sandalen of slippers, worden toegestaan.

Inhoud

- 01 Verantwoording
- 02 De ontvangen reacties
- 18 De ontvangen reacties in grafiek
- 19 Epiloog



Verantwoording

In 8% van de reacties proefde ik iets van 'Waarom alleen de zomerkleding van de mannen kritisch beschouwen en niet die van de vrouwen?' 7% van de vrouwen en 9% van de mannen stelden die vraag. ☺

Het enige wat ik daarop kan antwoorden is: omdat ik juist dáár nieuwsgierig naar was. Natuurlijk zou ik daaraan kunnen toevoegen dat de kleding van dames nu eenmaal veel onberispelijker is dan die van de mannen. Maar dat voeg ik bewust niet toe, omdat ik daarmee misschien nog wel meer reacties losmaak dan de 120 die ik ontving op deze vraag.

De ontvangen reacties

Ik vind het geen probleem om een luchtig geklede man aan tafel te zien. Wij hebben een heel gezellige speler op onze club, die in de winter met blote voeten in sandalen

En een truitje met korte mouwen en geen uitstekende haren overal aan de bridgetafel en soms aan de microfoon verschijnt.

Loes van Hassel

Ik ben het eens met de stelling.

Tineke Verhoef

Mijn favoriete bridge outfit: In smoking! Op de Kerstdrive van mijn clubs! Zoals alle dames dan in het lang komen... Mag je hopen. Met andere woorden: iedere kleding naar de omstandigheden! En met deze zomerse dagen dragen al mijn vrouwelijke clubgenoten luchtige, korte en mouwloze zomerjurkjes met fraai uitgesneden decolletés, en bontgekleurde sandaaltjes met al even fraai gekleurde nagels. En terecht! Het zou daarom discriminatie zijn om de heren tot een benauwd gesloten overhemd met wurgkoord/stropdas, lange grijze broek, gesloten schoenen met zwarte sokken te verplichten! Mits schoon en verzorgd (!) moet te allen tijde gelden: aan de bridgetafel die kleding dragen waarin jij je het lekkerst voelt. Bijgaand een foto van mij, voor ik aan een bridgedrive in Schotland deelnam...

Paul Bosch van Drakestein



Ik vind een korte NETTE broek kunnen, liefst toch Bermuda.

Als het zo'n slobbergeval is vind ik het ongepast. Zie tevens wel graag een net overhemd of polo, zeker geen slobberig T-shirt, kortom, ik vind dat men fatsoenlijk gekleed behoort te zijn, zeker niet chique, maar netjes. Blote voeten vind ik geenszins kunnen.

Gemma Baecke

Mee eens.

Henk Tesselaar

Zomertenuue kan, zolang sommige heren hun kort bebroekte stelten ONDER de tafel mét kleeed houden!

Want er zijn er bij...

Nico Breur

Ik ben het eens met de stelling.

Vooral dat 'schone"sprak me aan.

Lenie de Wit

Bridge wordt meestal door veel ouderen gedaan.

Het lijkt mij onsmakelijk worden als zowel de dames en heren met hun verouderde, rimpelige benen, armen etc. bloot aan de tafel gaan zitten.

Laten wij het gekleed houden. Er zijn ook modieuze linnen of katoenen kleding te koop voor de dames en de heren.

Inge Boots

Wat een onzinstelling.

Bridge kent, naar mijn weten, geen kledingvoorschriften.

Waarom zou dan een vrouw wel en een man niet, met blote voeten in slippers mogen spelen.

Als er ergens een regelend bestuur dit zou verbieden, krijgt men, geheel terecht, een proces aan de broek wegens discriminatie.

Erik Stoffer

Natuurlijk mogen de heren in korte broek en losse shirtjes bridgen op zomeravonden.

En nee, laten we het vooral niet over de dames hebben. O jee, als die luchtige kleding gaat afleiden...

Bert Ouwerkerk

Door de stelling zo te formuleren ga je naar mijn mening voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zich "Fatsoenlijk" te kleden.

Onder fatsoenlijk kunnen ook sandalen en polo's etc. vallen.

Maar, overtollig borsthaar en een riante zij-inkijk op het décolleté van de dames vallen daar zeker niet onder.

Waar veel golfclubs kledingvoorschriften hanteren, al dan niet met voorbeelden, zou de sociale controle op een bridgeclub vele malen beter kunnen werken dan een limitatieve opsomming van wat wel en niet is toegestaan. Tenslotte kunnen bridgers nadenken, niet?

Frank Plaatsman

Tuurlijk is het toegestaan o.a. omdat dat meestal de jongere spelers zijn en die wil je toch niet wegsturen o.i.d.?

Teun Huijer

Wat mij betreft zijn de kernwoorden: netjes, schoon en niet aanstootgevend.

En het geldt wat mij betreft voor dames en voor heren.

Alleen als dames hun borsthaar laten zien... ☺

Peter Huisman

Zomerkleding kan netjes, schoon en decent zijn. Mannen hebben (vaak) borsthaar en er zijn vrouwen die een diep décolleté hebben, so what? Dan akkoord.

Rob Waaker

Ik vind dat ongehoord

B. Costa

Gezien de gemiddelde leeftijd van de spelers, (mede- of tegen) is esthetisch verantwoorde kleding toch echt wel een 'must'.

Alleen de zeer goede uitzonderingen zonder pigmentvlekken, goedendag armpjes en zonder zichtbare spataderen, zullen het niet met mij eens zijn.

Ben ter Horst

Als jij binnenkomt in deze kleding lijkt me dat geen enkel probleem.

Uiteraard ook voor anderen heren niet. Vervelender is mensen in te warme kleding die na verloop van tijd een zweetlucht om zich heen krijgen of daar al mee binnen komen. Zelfde vraag is, dames met een zeer leuke blouse met nog al wat inkijs wat vindt het bridgepubliek daarvan?

Tanja Rueck

Rob, dit is geen stelling, het is een vanzelfsprekendheid!! Ik vind een stropdas op mijn werk al overdreven, maar in je VRIJheid heb je de VRIJheid om in VRIJheidskleding te gaan.

Pieter Snijder

Een andere vorm van vrijetijdsbesteding is naar het concertgebouw (in Amsterdam) gaan. Al is het bloedheet, toch trek ik dan geen vrijetijdskleding aan. Heren in een korte broek enz. aan de bridgetafel vind ik geen gezicht. Ze kunnen zich best zomers kleden en er toch "keurig" uitzien.

Roos van Wordragen

Niks harige benen, geen showen van de pruik aan het borstbeen, bovenste knoopje los is max. Shirt met korte mouwen: mits geen tatoos.

Frans Schiereck

Als mijn mannelijke tafelgenoten in deze hopelijk warme zomer er zo uit zien als jij op de foto mogen ze de hele dag én avond komen kaarten!!

Waar ben jij daar? [Rob: In de omgeving van het Zuid-Franse plaatsje Uzés]

Nel Leenards

Als de benen maar geschoren zijn, de voeten gewassen en het borsthaar gekamd, geen probleem.

Bert Burgman

Helemaal niet mee eens. Ik vind het een onsmakelijk gezicht. Er zijn maar weinig heren, zeker op de leeftijd van de huidige bridger, die mooie benen hebben. 😊

Na het wisselen kom je soms op een stoel terecht, waarop een paar blote, plakkerige billen hebben gezeten. Die zogenaamde luchtige kleding is meestal de hele dag al gedragen.

Trijntje Verkaaik

Ik vind dat, zeker in een warme ruimte het dragen van luchtige kleding toegestaan moet worden. Uiteraard, maar die melding heb je zelf ook al gedaan (en dat geldt trouwens ook voor de overige kleding, zowel zomers als 's winters), is het wel noodzakelijk dat het schoon is.

Ans

Ik ga ervan uit dat de stelling slaat op normale clubavonden.

Mijn eerste reactie is: vrijheid blijheid, maar...

Ik voel me ónvrij bij mensen die menen zich onder alle omstandigheden aan hun eigen voorkeuren te moeten vasthouden.

Het wordt door mij, vele vrouwen én ook mannen erg gewaardeerd als zulke mensen eventjes de moeite nemen. Er is zowel in stof als model veel luchtigs te koop waarin het prettig kaarten is, zonder oververhit te raken. En dat kan prima zonder blote knieën, shirts zonder mouwen en de knoopjes los tot de navel.

En die sandalen?

Geen probleem zolang er frisse voeten in steken. Gelukkig blijft het in 'mijn' verenigingen beperkt tot een enkeling.

Elke

In principe heb ik geen hekel al heren aan de bridgetafel met korte broek, en in sandalen.

Men kan daar tegenwoordig goed verzorgd mee verschijnen.

MAAR!

Het wordt wel heel anders als blijkt dat een man aandoeningen aan zijn voeten heeft, die besmettingsgevaar kunnen veroorzaken. Zoals wondroos, en schimmels aan de teennagels. Dit zijn aandoeningen die regelmatig kunnen oplaaien en dan anderen kunnen besmetten. Gepaste kledij en schoeisel is dan gewoon een must. Er zijn mensen die allergisch zijn of een chronische aandoening hebben, waarbij besmettingsgevaar duidelijk dreigt.

Ik zie het wel eens, met de handen aan de voeten krabben, en daarna kaarten beetpakken die alter weer door anderen ter hand worden genomen.

Het is bijzonder onfris en ongezond. Ergerlijk voor je medebridders.

Sommige patiëntengroepen zijn daar stukken gevoeliger voor dan zij die geen aandoeningen hebben.

Empathie richting je medespelers aan de tafel is dan wel op zijn plaats.

Mensen die vooral 's zomers ook in de tuin werken of anderszins met de handen bezig zijn, hebben vaak wondjes aan de handen.

Daarmee zou het mogelijk kunnen zijn dat de bacterie, die nooit meer verdwijnt, bij een ander mens binnendringt en zo ook bij deze persoon voor het leven wondroos wordt veroorzaakt. Dat is wel van een hele lage orde, als je je daar niet bewust van bent, en je verder niets, te weinig, of niet adequaat iets voor een goede behandeling onderneemt. Ga naar een goede specialist, een dermatoloog is mijn advies.

<http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/80901-wondroos-belroos-besmettelijk-symptomen-en-behandeling.html>

Silvia Schouten

Een bepaalde vorm van kledingsnorm moet er zijn een uitzondering daar gelaten. Maar als je van de uitzondering regel gaat maken is het eind zoek.

Dan wordt het straks in je zwembroek bridgen enz.

Men kan ook in lange of 3/4 broek met hemd luchtig gekleed zijn.

J.M. Smorenburg

Als het duidelijk een zomerbridgedrive is, dan moet zomerse luchtige kleding kunnen, zolang het maar fatsoenlijk blijft. ☺

Joop van Steenderen

Alle luchtige kleding en schoeisel prima, maar beslist geen zichtbare borstharen, beenharen of sokken. Dus wel shirt met korte mouwen, open sandalen en lange witte of 7/8 broek. Kan ook heel leuk en luchtig zijn, nietwaar?

Jeanette Voorn

Zolang het netjes en schoon is, maakt het mij niet uit. Vrouwen verschijnen op warme avonden ook in een bloot zomerjurkje. Bovendien denk ik, dat er waarschijnlijk geen bridgeclubs zijn, die een dresscode hebben. Dus!!!

Janny van der Vloet

Als we ons gaan bemoeien met de kleding van onze bridgers, weet ik er ook nog wel een paar.

Dames in leggings, veel te strakke T-shirts, geblokte heren pantalons, versleten slobbertruien enz enz enz Laat iedereen vooral dat aantrekken wat hij/zij aan wil trekken. Bridgen is al moeilijk genoeg maak het niet nog ingewikkelder.

Sandra Leppen

Hoe mensen gekleed gaan, zal me eerlijk gezegd een zorg zijn. Zolang het schoon is en men niet stinkt, heb ik nergens problemen mee.

Ikzelf(of liever gezegd Loes) zorg er wel altijd voor "netjes" gekleed te gaan, maar wat anderen doen is hun zaak.

Uiteindelijk word je geacht tijdens het spel alleen naar de kaarten te kijken.

Ron Jedema

Wat een leuke vraag maar hoe zit dat dan met vrouwen in laag uitgesneden hemdje, blousjes, zeer korte rokjes en broekjes waar de billen half uit komen. Past dat ook niet in jouw vraag? Persoonlijk heb ik er geen moeite mee als een man in een nette korte broek met een luchtig shirt, (maar wat is luchtig) komen bridgen. Wij hebben zomerbridgeavonden en zitten in een dorp met veel toeristen, die op deze avonden komen bridgen. Ik vind niet dat ik ze kan weigeren om hun kleding. (discriminatie??)

Integendeel wij zijn erg blij met iedere toerist en eigen lid wat op deze zomerbridge avond komt ongeacht hoe ze gekleed zijn, maar het moet niet aanstootgevend zijn. Ik ben het dus eens met jou stelling dat schoon, luchtig en sandalen mogen.

Marian ten Klei

Nee, vreselijk

H. Gooszen

Je hebt ook luchtige lange broeken. Geen sandalen. Een leuk shirt mag.

Marjan Gras

Waarom niet. Zolang het niet aanstootgevend is, is daar geen bezwaar tegen.

De heren niet en de dames wel "luchtig" gekleed? Zolang het "netjes" is mag de emancipatie van man en vrouw doorgaan.

Theo van Geffe

Artikel 74 A.2 is daar zeer duidelijk over.

Onder de aldaar genoemde "handelingen" dient naar mijn idee ook begrepen te worden "wijze van kleden". Men dient dus geen kleding te dragen die bij de tegenstander verlegenheid en/of ergernis opwekt.

Korte broeken en zweterige T-shirtjes horen binnen de begrenzing van eigen tuin of camping te blijven: daarbuiten is het onbehoorlijke kleding. Hoge temperaturen zijn daarvoor geen excuus. Ik heb nogal wat jaren in warme landen gewoond (van Italië tot Indonesië) en daar haalt – afgezien van echt schorriemorrie – geen man het in z'n hoofd om buitenshuis in korte broek te gaan lopen. Pas op het moment dat in Nederland korte broek + T-shirt door de overgrote meerderheid van de bevolking als volstrekt passende kleding buitenshuis beschouwd wordt, kun je er ook mee aan de bridgetafel verschijnen.
Godfried van Lieshout

Dit is voor sterk afhankelijk waar de bridgetafel staat.

Hiervoor geldt voor mij dan ook, zou ik als ik niet daar ga bridgen, maar voor een andere doel daar heen gaan, ook in dat zomers tenue gaan.

Onder een korte broek wordt neem ik aan niet een sportbroek verstaan.

Kleed je zoals je zelf, binnen de fatsoensnormen, gekleed moet gaan.

Kledingvoorschriften is best moeilijk, maar casual kleding lijkt me toepasselijk, laat dan de persoon in kwestie bepalen wat hij onder casual verstaat in de zomer.

Je hebt met een vaak toch grote groep mensen te maken, die je soms niet kent.

Vraag je dan zelf af of je je in de kleding wilt presenteren zoals je er gekleed heen gaat.

Karst Vaartjes

Ik ben niet zo'n 'mailer', maar op dit onderwerp wil ik graag reageren.

Voor mij bestaat een 'zomertenuue' uit:

- een overhemd k/m. **beslist geen T-shirt of dergelijke**

- een lange katoenen broek of nette bermuda.

- schoenen, **beslist geen sandalen met blote voeten.**

Ten opzichte van andere bridgers hoor je je te gedragen en goed gekleed te gaan.

Als men slordig gekleed wil gaan dan moeten ze naar een camping gaan.

Jan de Ruijter

Leuk hoor al die mannen in korte broek, liefst met mooie gebruide benen eronder. Maar bij ons hier in Assenede zie je er maar een stuk of twee, de rest houdt het bedekt.

Jeanine Bonte

Hoewel ik een voorstander ben van zo "informeel mogelijk", vind ik toch een korte broek bij heren op de bridgeclub ongepast. En blote voeten in slippers/sandalen kan ook niet.

Op de vrijdagmiddag-instuif vind ik dat het weer wel kan.

Frans Kooijmans

Ik lees niets over de dames. Heren vinden het wel grappig als het topje laag uitgesneden is, vooral wanneer er iets moois zichtbaar wordt. Ooit kwam lachend de vraag: is het volgende week ook zo heet?

Maar de heren: tja, korte broek, laten we zeggen iets tot aan de knieën. Voor de rest, als het schoon is en vooral als het heerschap zelf maar fris ruikt.

Maar ik denk wel dat velen onder ons de kleding aanpassen aan leeftijd en vooral de gebreken verdoezelen onder de kleding ☺.

Betty Hellebrekers

Van mij mag het hoor, korte broek (alleen met mooie benen natuurlijk), open schoenen (alleen verzorgde voeten), en een leuk shirt of overhemd met korte mouw.

Carla Verberne

Ik ben het eens met de stelling.

Guus Hoorenman

Beschaving zit niet in de kleding. Mits goed geboend, lekker ruikend wat is er dan mis mee? O ja, je gaat er niet beter van spelen. En misschien misschien gaan de vrouwen er dan ook beter uitzien. Mag dat wel?

Cor Stams

Ik ben het eens met de stelling. Waarom mogen vrouwen wel met blote voeten in sandalen komen en in korte rokjes. Maar wat niet mag, zijn de wapperende borstharen!

Tineke de Klein-Meijer

Geheel NIET eens met de stelling.

Bridge is n sport waarbij allerlei egards in acht moeten worden genomen (je blijft beleefd aan de bridgetafel, wens elkaar prettig spel, maakt geen ruzie met je partner, bemoeit je niet met het misverstand bij je tegenstanders etc.) zo dus ook qua kleding, ook overigens als het niet warm is. Je verschijnt verzorgd aan tafel (net zo als in een wat beter restaurant bij het diner). Het hoeft niet in driedelig pak maar wel een beetje netjes.

Persoonlijk vind ik het bovendien uitermate onprettig om ongevraagd tegen borstharen, blote benen, maar vooral tenen, en tegen al te diep uitgesneden décolletées van dames aan te kijken (deze laatste zowel aan de bridgetafel als bij de kassa van de supermarkt). In de openbare ruimte houd je rekening met de ander (maar ik geloof dat dat een wat ouderwets standpunt is).

Peter Kriekaard

Helemaal mee eens, maar het moet wel schoon en netjes blijven.

Ik betreur evenwel de discriminatie in deze vraagstelling, ik had je wat meer geëmancipeerd ingeschat, Rob!

Ook dames mogen zich met gepaste kleding aanpassen aan de temperatuur, mits het niet ontaard in tentoonstellen van de "waren"

Gerard Crusio

Je hebt kennelijk wat met kledingvoorschriften aan de bridgetafel. Kortgeleden een paar boerkadragende dames, nu heren met krullend borsthaar en sandalen. Van mij mogen ze hun gang gaan, als maar wordt voldaan aan art. 74A2 "Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere



speler of het genoeg van het spel zou kunnen verstoren".

Waarom trouwens een vraag over herenkleding? Alsof dames zich altijd keurig kleden. Of maakt het je niet uit hoe die er uit zien?

De kleding aan tafel heeft toch wel een evolutie doorgemaakt. Kreijns en Slavenburg werden

wereldkampioen in smoking, in Veldhoven liep volgens mij niemand daar meer in rond. Ter illustratie een paar voorbeelden, vers geplukt van internet.

Onhandig grote kaarten toch op het onderste plaatje. Dat zou me wel storen.

Joost Boswijk



Natuurlijk kleedt iedereen zich zoals hij (of zij)zelf wil.

Gelukkig leven we (nog) in een vrij land.

Mensen die op een warme zomerse dag, gekleed in een dikke bontjas of in stinkende, vlekkerige of ordinaire te kleine kleding komen spelen, storen clubgenoten. Dat kan dus niet de bedoeling zijn.

Maar verder: Prima hoor!

Wim Siebers

Waarom slechts de heren?

Men gaat gekleed zoals de uitnodiging verlangt. Geen kleren aan bij een nudisten drive en gekleed bij een gala-drive. En er tussen in, ... bekijk het maar.

De Ganzen

Ben het er mee eens.

Linette Pielkenrood - van Mechelen

Ik ben het niet met deze stelling eens.

Iedere sport heeft zo zijn gewoonten: bij bridge ben je gewoon netjes gekleed. Bij clubbridge dan. Thuis moet iedereen het uiteraard zelf bepalen.

Zelfs op Curaçao dragen de heren gewoon een luchtige pantalon en behoorlijke schoenen. Daar wordt op een verdekt terras gespeeld, het is daar dan wel 35 graden. Dus kunnen de Nederlandse mannen hier een voorbeeld aan nemen? Voor die ene dag dat het hier wat warm is??

Joke Collewijn

Je staat er grandioos op ☺.

Lena

Wellicht ben ik een beetje ouderwets, maar de kledingkeuze is geheel afhankelijk van de plaats. Als je op het strand of iets dergelijks een kaartje legt maakt het uiteraard niets uit. Maar in een club of iets dergelijks vind ik een korte broek, sandalen enz. gewoon niet kunnen. Zelfs als wij met enkele tafels thuis bridgen ziet iedereen er "netjes" uit. Alle etiquette enz. wordt overwegend genegeerd, iets mag er toch wel over blijven. Over het algemeen ben ik makkelijk, maar hierin toch iets traditioneler.

Els Kinds-Buijs

Ik ben het met deze stelling volkomen eens.

Niet alleen onze bridgedames hebben recht op een zomers tenueke, dit moet ook kunnen voor ons mannen.

Lambert

Helemaal mee eens, met uitzondering van het borsthaar, dit is nergens voor nodig. Om het toch nog wel "stoffige" imago wat op te fleuren.

Hans Plug

Alle kleding toegestaan

Henk Tesselaar

Naar ik mag aannemen zijn de bridgers wel verzorgd, al zie ik ook niet graag borsthaar, maar waarom de mannen onder de loep nemen, ik zag ook wel eens dames, met de halve borsten boven hun kleding uit, of minirokjes waar je beter niet tegenaan moet kijken.

Laten we proberen te genieten van het bridgen, en je verzorgen kan ook in zomerkleding!!! Laten we respect hebben voor elkaar, MAAR ons ook met respect kleden!!!

Tonnie Vreugdenhil-Rijken

Ik ben benieuwd. We hebben de boerka gehad, de kleding van jongelui en nu het zomertenu van de heren. What next?

Moet ik nog vertellen dat het mij niet uitmaakt of heb ik dat zo al duidelijk gemaakt?

Irma Blits

Hemaal mee eens

Huub Hilgers

Leuk dat we ons er een keertje over kunnen uitspreken. Juni, juli en augustus hebben wij bij One Down in Den Bosch (dat volgend jaar 75 jaar bestaat!!) vrij bridgen en ik moet je zeggen dat ik me er toch wel aan erger hoe sommigen (vooral mannen!!) dan in de zaal verschijnen. Een beetje zomers, prima, maar daar moet het dan wel bij blijven. De mannen zouden eens voor een spiegel moeten gaan staan en zich afvragen: "kan dit zo wel?".

Gerard van Gogh

Deze klederdracht stoort mij behoorlijk. Ik denk dat ik dat ook duidelijk zal laten merken. Misschien opnemen bij de gedragscode bij bridgen.
Ik volg de reactie van anderen.
Elly Crebolder

Heb er geen problemen mee als de kleding schoon is dat heren zich zomers kleden, echter uitstekende borstharen vind ik echt niet kunnen...
Henni van Amesfoort

Mijn mening: Luchtige kleding in de zomer is toegestaan, zeker in een warme speelruimte. Ik kom zelf op zwoele zomeravonden ook graag in een korte broek en sandalen (zonder sokken) en heb daar nooit klachten over gehad; wel complimenten. Borsthaar laten zien vind ik minder geslaagd, net als een bouwvakkersdecolleté. Een kledingvoorschrift voor heren moet dus van tafel.
Gaat de volgende opinie over dameskleding op warme avonden?
Jan Kromme

De stelling is duidelijk, SCHOON, dat is de enige vereiste die je kan stellen. Zoals je ook geen duidelijk knoflookgerecht gaat nuttigen, voor dat je naar de club gaat.
Piet Agtereek

Dunne lange zomerbroek, shirt met korte mouwen al dan niet met kraag sandalen o.k. als het niet anders kan. Liever niet gekleed zoals op de foto aan de bridgetafel
Alma Winkel

Ja. De tijd van 3-delig-grijs-onder-alle-omstandigheden is voorbij.
Ellen Kaptein

Een interessant onderwerp, doch mijns inziens niet volledig. Ik mis het zomertenu voor de dames of volgt dat deel nog?
Het hele voorstel vervalt wel als men overstapt op ruimtes met airco, dan is een pantalon toch wel aan te raden.
De blote voeten vind ik niet zo'n goed idee, omdat al die jubeltenen te veel kunnen afleiden.
Oanda Cohrs-Ritburg

Mee eens!
Jos van Dijk

Op onze club verscheen een man in korte broek met een paar modieuze scheuren, op slippers en een voddig T-shirt. Ik kan je vertellen, dat er schande van werd gesproken. Ik wilde eigenlijk vragen of hij het verschil wist tussen een beachclub en een Bridge club, maar daar heb ik maar van afgezien. Zelf loop ik er ook vrij casual bij, maar als ik ga bridgen kleed ik mij fatsoenlijk aan. En zo hoort het ook (denk ik).
Gerard de Wit

Ik ben ruim 36 jaar in militaire dienst geweest. 36 jaar heb ik geleefd met kledingvoorschriften, en ik heb die zonder morren geaccepteerd, simpelweg omdat dat functioneel was.

Het stuit mij echter tegen de borst als er ook kledingvoorschriften zijn voor je vrije tijdsbesteding. Het lijkt mij dat iedereen voor zich zelf moet uitmaken wat voor hem/haar de norm is. Het lijkt mij dat iedereen wel aanvoelt wat wel/niet "done" is, en waar de marges liggen.

Kortom: smoking met vlinderdas, of korte broek met sandalen, ik accepteer alles. Ik beoordeel de tegenstanders op het bridgen.

Roelof Santing

***NB:** eigenlijk lieg ik, ik stoor me heel erg aan de dames met een zeer uitdagende kleding. Niet dat ik me laat afleiden, natuurlijk!! Maar ik ben bang dat mijn (indirecte) tegenstanders (die eerder c.q. later tegen deze dame speelt) dat wel doet, met als gevolg dat ik een slechte score haal omdat HIJ niet oplet. Dat moeten ze dus wel verbieden ☺.*

Tien jaar geleden zat ik op een terras aan de markt.

Een 60er zet even verderop zijn sportfiets aan de kant en doet strek- en weet ik veel oefeningen.

Hij heeft, misschien??, niet door, dat zijn spul uit zijn veel te korte broek hangt. Fatsoen! Maar volgens wiens regels?

SGP? CU? Sharia? Punk? Flower Power? Bruine Hemden?

Mijn voorstel:

Aantrekkelijke jonge dames komen bij mooi weer in string en opdruktopje.

Jonge kerels in mini-broek en mouwloos hemd mits de borst- en okselharen (Bah, hoe apig kan een man zijn) geschoren zijn.

De oudere, niet meer aantrekkelijke, garde gaat verplicht in hobbezak met hoofddoek.

Ik ben die blubberbillen, kwabdijen, 5 dimensionale hang decolletés, verzakte permanenten, blauw geaderde enkels en wat niet meer allang zat.

Weet je wat!?

We nemen een dubbel scherm over tafel en die wordt alleen neergeklapt als er een "aantrekkelijk" iemand aan tafel komt. Waarop natuurlijk een discussie ontstaat over de term aantrekkelijk.

Kortom: Miereneukerij! Dat is dit gezever over kledij.

Overigens: Mijn longen worden, ja!ja! ik weet het mbt mn rookgedrag, wat minder Kunnen bepaalde soorten "parfum" ook verboden worden?

Willem Schippers

Het is een ieder toegestaan om in de zomer en winter - los van het mooie of minder mooie weer - aan de bidgetafel te verschijnen zoals hij. of zij dat wil.

Uiteraard zal hierbij door betrokkenen wel gedacht moeten worden om geen ergernis te veroorzaken bij andere spelers. Hierbij zou kunnen worden gedacht dat een dame verschijnt in doorschijnende jurk en de heer in een open hemd met volop borsthaar. Men mag veronderstellen dat alle bridgers de (niet voorgeschreven) normen kennen.

Gerard Dingjan

Ik vind het te ver gaan om hier tijd aan te besteden.

Marijke Melis

Alsjeblieft zeg, laten we het even gezellig houden.
HEREN zullen nooit en te nimmer in de beschreven zomerkleding aan een bridgetafel mogen verschijnen. Een dunne zomerpantalon en een overhemd met korte mouwen, daar is niets mis mee. Dasje hoeft heus niet en de knoopjes hoeven zeker niet tot boven dichtgeknoopt te worden om het borsthaar in toom te houden! Zomerschoenen te kust en te keur, maar bespaar me blote harige voeten aan de bridgetafel. Op een camping past dergelijke kleding; zelfs aan een campingbridgetafeltje.

Deze kledingcode geldt niet alleen voor de heren. Dames zouden ook niet in laag uitgesneden hemdjes en korte broeken op een bridgeclub moeten verschijnen. Sandalen zijn daar echter weer wel toegestaan, teenslippers en de bekende gezondheidsslippers absoluut "not done".

Marianne

Moet iedereen zelf weten, het is toch geen kaksport/hobby.

Tjeerd Heijs

Zolang de wellevendheid niet wordt aangetast, kan een zomers karakter, maar zodra het een parade wordt van wanstaltige vleespresentaties, of onwelriekendheid, dan graag aangepast.

Liesbeth

Ik vind een korte broek, blote voeten, ook onsmakelijk bij een bridgeavond/-middag. Dat telt ook voor de dames, een shirt met korte mouwen of sandalen met kousen erin is iets anders.

Karin Sabel

Welk een lastige vraag.

Verboden moet het mijns inziens niet worden. Het is echter aan de heren om ervoor te zorgen dat de blote voeten goed verzorgd in de sandalen steken.

Ik ga een gevaarlijke opmerking maken: er zijn weinig goed geklede heren in vrijetijdskleding. Daarbij komt nog dat wij bepaald niet in de tropen leven. Die enkele keer dat het wellicht erg warm is in de bridgezaal overleven we ook wel in normale passende kleding.

Ria Gabriël

Waarom zouden dames wel met blote voeten in slippers mogen komen en heren niet. Idem dito met korte broek.

Iets anders vindt ik het shirt laat dat een beetje discreet zijn.

Thea van Loosdrecht

Wij organiseren al heel lang een zomercompetitie waar ook niet-leden aan deelnemen. Soms zou het tenue wat stijlvoller kunnen, maar over het tenue is er nooit een probleem geweest. Blijkbaar weten de bridgers wel waar de grenzen liggen. Het valt me overigens wel op dat je niet rept over de vrouwelijke deelnemers. Komt dat omdat wij mannen een luchtig geklede vrouw in het algemeen toch wel aantrekkelijk vinden? ☺

Jan Duinker

Om diverse redenen ben ik tegenstander van de campingoutfit binnen de
bridgezaal.

1. Deelnemers gemiddeld 60% vrouw, 40% man.
2. Zeker kan bij de dames gesproken worden van een uitgaanstenue, t.w. zeer leuk gekleed.
3. Het zou het decorum in het algemeen dus zeer geweld aandoen en geen respect hebben voor de kleedetalering van deze dames.
4. Voorts denk ik niet dat, mede gezien de leeftijden van de dames, kroelen in het borsthaar van de man het toppunt van bridgebeleving zou betekenen.
5. Met andere woorden: Denk ook aan de overige deelnemers en niet alleen aan je eigen ego. Het oog wil ook wat.

Derhalve geen korte broek (alhoewel ik mooie benen heb).

Lou Kop

We leven in een vrij land, met ook kledingvrijheid, mits fatsoenlijk. Als het echt tropisch is, heb ik geen probleem met een korte broek, maar dan wel op Bermudalengte met een fatsoenlijk overhemd met korte mouwen. Ook sandalen moet kunnen.

Als een zaal gekoeld wordt dan doe je gewoon je lange broek aan. Mijn antwoord op de stelling is dus: JA, mits...

Jacqueline Willemsens

Mijn vraag is: waarom gaat de stelling alleen over de heren in het gezelschap? Ik zie ook regelmatig dames in zomertenue en ik heb daar overigens geen enkel bezwaar tegen.

Mijn reactie: Ook in de winter verschijnen er wel eens bridgers op de club, die er niet 'comme il faut' uitzien. Vetvlekken op de kleding, onverzorgde baard, enzovoort.

Ik heb geen enkel bezwaar tegen een zomertenue als het warm weer is. Het hangt er gewoon van af of er sprake is van goede smaak. Dat laatste is zeker ook mogelijk met luchtige kleding! Kijk naar de foto die je stelling begeleidt! Die heb je er niet als afschrikwekkend voorbeeld bij gedaan. Toch?

Jan Snoek

Alleen korte broek toestaan, verder netjes gekleed.

Leendert Oudshoorn

Even vanaf een cruiseschip in de Adriatische zee: hangt het er niet van af waar er gebridget wordt? Ik zou het in de gebruikelijke zaal niet prettig vinden (mogen wij dan in bikini??) maar ergens op vakantie: geen bezwaar.

Catharina van der Woude

Ik vind dat het niet kan dat men met een uiterts zomerse kledij, zoals je deze beschrijft, aan een bridgedrive kan deelnemen.

Zo een kledij is gepast om thuis in je tuin een gezellige tuinparty te geven al dan niet met bridge.

Jacques

Ik ben faliekant tegen vrijetijdskleding in de vorm van korte broek en sandalen.

Vaak is het onsmakelijk, doordat de drager ervan een bierbuik heeft, spataderen of spillebenen en een korte broek die of te breed of te nauw is..

Bij Baywatch vind ik het OK.

Misschien ouderwets, maar heel veel mensen ergeren zich hier aan. Op vakanties zie je diezelfde mensen ook zo verschijnen aan het diner.

Kees van Gennip

Heb niets tegen mooie herenbenen en goed verzorgde tenen. Maar wat heeft dit verder met Bridgen te maken? Ze leggen deze zaken toch niet OP de tafel, maar houden ze er onder?

Word er dus niet door afgeleid. 😊

Joke Otten

Bloot hoort op het strand of in de tuin thuis, niet aan de bridgetafel.

Bovendien is de gemiddelde leeftijd op de clubs niet bepaald 20. Dus niet meer jong en strak... Laten we een beetje niveau houden, s.v.p.

(Goed idee om bij de ingang een levensgrote spiegel te hangen?)

Amy Lip

Er bestaat een soort van gedragscode in 't algemeen. Ieder moet maar over zichzelf oordelen wat kan en niet kan, mentaal en ook fysisch of onder invloed, enz.

Onslow zou ik toch verzoeken de volgende keer z'n kledij enigszins aan te passen.

Eric Both

Natuurlijk moet dat worden toegestaan...Pffffffffff kleding heeft niets met bridgen te maken en bridgen was vroeger een elite sport maar anno nu toch niet meer??

Zie jij de jeugd al in 3delig pak verschijnen? Ha, ha.

Ali

Waarom zouden mannen niet in korte broek en sandalen mogen verschijnen?

Vooropgesteld natuurlijk dat de persoon in kwestie er verzorgd uitziet.

Dus eens met de stelling.

Arie van Veen

Ik kijk er wat luchtigjes tegenaan. Ook de dames zullen hun kledij aanpassen aan de temperatuur. De spelregels gaan over fatsoenlijk gedrag. Ook kleding getuigt van fatsoen. Maar ik neem het niemand kwalijk als hij (en ook zij) zich in nette kledij aan tafel komt melden. Zo lang de aandacht van het uiterlijk het spelen niet van invloed is geldt voor mij vrijheid, blijheid en vooral veel plezier in het bridgen.

Thijs Groot

Ja!

Hans de Fluiter

Kledingvoorschrift, valt dat onder hoffelijk gedrag? Of is hoffelijk gedrag iemand accepteren, ongeacht haar/zijn voorkomen?

Straks gaan we nog lelijke mensen weigeren!

Peter Steenweg

In Zuid-Frankrijk bridgen op de camping kan wel in korte broek en slippers. In Nederland vind ik het geen gezicht om in korte broek en sandalen te komen bridgen
Cor Visser

Helemaal mee eens. De dames komen ook in luchtiger kleding, blote benen en open schoenen. En omdat de meeste bridgeclubs een zomerstop hebben in de warmste periode van het jaar, zal het wel meevallen met de korte broeken en sandalen.
Gerry van Dijk

Moet kunnen als de ambiance, het weer en de sfeer er naar zijn, maar wel met een lichaam dat een beetje gezien mag worden.
Jan (clb voor wat dat waard is voor deze beoordeling)

Ik ben van mening dat er voor een wekelijkse bridgedrive geen kledingvoorschrift dient te gelden.
Dus niet zeuren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de speler hoe hij/zij erbij wil lopen.
Marcel Ploemen

Waarom alleen de heren?
Laten wij de dames niet vergeten, want dat laat ook wel eens te wensen over.
Zomertenuue of vrijetijdskleding prima als het maar netjes is.
Aafje Lindenburg

Ik vind het niks. We bridgen en zitten niet op een camping.
Die enge witte benen en over het algemeen oude benen.
Maar ja wie ben ik????
Emmy Matthijssen

Het lijkt erop dat de teloorgang van de beschaving zich in een steeds hoger tempo voltrekt: bezoek aan de opera in tuinbroek, plaatsnemen aan de bridgetafel in korte broek en sandalen, sic transit gloria mundi, zoals de ouden zeiden. Natuurlijk is de enige passende kleding voor heren aan de bridgetafel het dinnerjacket, ook wel tuxedo genoemd.
Leendert Hoven

Luchtig gekleed? Prima, maar er zijn grenzen. Wel een lange pantalon en een luchtig shirt (zonder borsthaar). Sandalen: OK.
Janny Bruinsma

Leuke vraag, heeft niks met bridgen opzich te maken.
Van mij mag het als het frisse schone kleren zijn, maak wel eens mee dat mensen niet fris ruiken en heb daar wel moeite mee.
Water en zeep zijn toch voorhanden?
Adrie Kerremans

Al jaren heb ik me geërgerd aan personen die bij warm weer in korte broek verschijnen, daarbij blote voeten in sandalen. Ik vind het absoluut niet passend. Zeker borsthaar wat zichtbaar is, gewoon onsmakelijk.

Nee voor mij net geklede heren natuurlijk ook dames. Er zijn gelukkig dunne zomerbroeken met lange pijpen in de winkels te koop. Wat voegt het toe als je blote benen hebt? Helemaal niets, nee het is afstotelijk. Jammer dat die mensen die zo op een bridgeavond verschijnen het zelf niet door hebben. Alle fatsoensnormen zijn al bijna verdwenen en dit is er een van.

Joan

Op warme dagen mogen mannen best een korte broek dragen tijdens het bridgen. Blote voeten en borsthaar wil ik niet zien aan tafel.

Ans Cornelissen

Ik had eerder al contact met je over dit onderwerp.

Ik heb geen probleem met je (schitterende) outlook.

Als het niet vol vlekken en scheuren zit, zou m.i. niemand aanstoot moeten nemen als je bij de zomerse temperaturen van afgelopen tijd (nu en dan) in dit tenue verschijnt. Mocht de couleur locale van de club dit niet ondersteunen, dan weet je dat meestal zelf wel. Maar mochten mensen zich er aan storen, dan denk ik dat het hun dure plicht is jou daar (direct of indirect, bijv. via het bestuur) op te wijzen. Het blijft lastig, ik ben persoonlijk niet zo van de (vroegere) "giroblauwe mantelpakjes".

Voor mij ben je meer dan welkom!!

Cas

Prachtige foto en een leuke stelling.

Ik ben net terug van vakantie maar toen ik vlak voor mijn vakantie op een warme dinsdagavond naar bridgen liep kwam ik daar een lid tegen in het door jou geschetste tenue.

Ik moest wel even slikken want dat waren we niet gewend maar ik vind dat dit zeker moet kunnen.

Zelf durf ik het misschien (nog) niet maar waarom eigenlijk niet want er staat bij mijn weten nergens in onze statuten een kledingvoorschrift.

Toestaan dus zou ik zeggen!

Peter

Wat mij betreft mogen de heren in korte broek en sandalen komen bridgen. Als we kledingvoorschriften voor de heren gaan voorschrijven, dan moeten we dit ook doen voor dames. Mogen dames wel met korte rokken, blote shirtjes en open schoentjes verschijnen? Dan de heren ook. We willen toch ook jongeren aantrekken? Laten we dan niet oubollig doen.

Ineke van Santen

De ontvangen reacties in grafiek



Er is weinig verschil tussen de opvattingen van de vrouwen en van de mannen. Ruim 40% van de vrouwen en ruim 45% van de mannen heeft geen probleem met een zomerse outfit, mits schoon.

25%, dus gemiddeld één speler per tafel, is helemaal tegen.

10% van de mannen legt de Eigen Verantwoordelijkheid (E.V.) voor het leggen van de juiste grens bij de mannen zelf. De vrouwen schijnen die verantwoordelijkheid iets moeilijker uit handen te geven (2%).



Als we inzoomen op het zomerse assortiment van 'mannelijk schoon', blijkt dat de vrouwen daar selectiever mee omgaan.: 18% van de vrouwen, tegen 6% van de mannen.

En wat ook duidelijk is, is dat zowel bij de vrouwen als bij de mannen het borsthaar het meest ongewenst is.

Andere cijfers

5% van de inzenders gaf aan dit onderwerp te onbelangrijk te vinden om erover na te denken.

8% van degenen die reageerden vraagt zich af waarom dit onderzoek zich alleen richt op de zomerse mannenkledij. Een lichte vorm dus van protest ☺.

Totaal reageerden 120 bridgers, waarvan 55 vrouwen en 65 mannen. Best wel bijzonder, omdat 'wij mannen' in het algemeen minder waarde aan kleding lijken te hechten dan de gemiddelde vrouw.

Epiloog

Ik speel heel graag open kaart. Bij zomerweer, en vooral als ik weet dat de speelruimte héél warm kan zijn, kies ik voor de korte broek met sandalen. En omdat ik uit zeer betrouwbare bron weet dat er voor de meeste vrouwen niets afschuwelijkers bestaat dan de combinatie: *sok met sandaal*, dúrf ik niet eens naar de la met sokken te kijken als ik voor de sandaal of slipper kies!

Maar de bovenstaande cijfers liegen niet. Ruim een kwart van mijn tafelgenoten zal mij liever zien in een lange broek en normaal geschoeid. Ondanks de vele complimenten die ik kreeg op de zomerfoto. En nog niet de helft van de gemiddelde tafel staat volledig achter de geschetste tropische outfit.

Ondanks dat ik dus verre van objectief kan zijn en ik een stevige belangenverstremgeling niet kan, en ook niet wil, ontkennen, zal ik met alles wat ik in mij heb vechten voor een zo objectief mogelijke epiloog.

Ik begin met een citaat uit de spelregels:

Artikel 74 A

1. Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
2. Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.

Ons woord en gedrag mag niet ten koste gaan van het genoegen aan **het spel**.

Dat zou je kunnen uitleggen als een vrijbrief voor de kleding: een korte broek en sandalen hebben immers geen zool met het spel te maken. Maar dat is mij te gemakkelijk. Je kunt op heel veel manieren die niet direct op het spel slaan, het plezier van je tafelgenoten in het spel wel degelijk verpesten. En dat is ook met kleding heel goed mogelijk.

Volgens een van de oerwetten in de filosofie ligt de wijsheid meestal in het midden. En dat geldt naar mijn idee ook voor de grens van de zomerkleding.

De kern van hoffelijkheid is het voorkomen van ergernis of het gevoel van verlegenheid bij de tafelgenoten. Betekent dit dat jij in overtreding bent als een tafelgenoot zich aan jouw opmerking, gedrag of kleding stoort? Dat lijkt mij erg veel van het 'goede'. Daarmee zouden we immers alle ruimte geven aan tafelgenoten die zonder enige kritische zelfbeschouwing al hun normen, waarden en principes opleggen aan hun omgeving.

Ik meen dat we het volgende onderscheid mogen maken.

1. Gedrag dat als vervelend wordt gevoeld, louter door een verschil in opvatting.
2. Gedrag dat vervelend voelt, zelfs als je de ander alle ruimte wilt geven.

Onder gedragsoort 1 versta ik uitsluitend een verschil in opvatting. Zoals die over geloof, homohuwelijk, politiek, wel of geen korte broek en blote voeten in slippers, een driedelig pak, lange jurk, hoed, hoofddoekje, piercings, hanenkam, etc.

Dat zijn keuzes die ieder mens voor zichzelf mag maken en volgen. En omdat diezelfde vrijheid geldt voor ieder mens, zullen we de volstrekt andere keuzes van de mensen om ons heen moeten respecteren. En hoe beter we daarin slagen, des te fijner dat voor álle partijen voelt. Vooral voor degene die zo'n volstrekt andere keus met interesse en een glimlach kan 'waarnemen'. Die zijn daardoor veel minder kwetsbaar, omdat ze dankzij die instelling niet afhankelijk zijn van de meningen en houdingen in hun draaikring.

Onder gedragsoort 2 versta ik in de eerste plaats gedrag waar ik - ongeacht mijn voorkeuren - last van heb. En ook dát kan door kleding komen. Vieze, onverzorgde en onwelriekende lichaamsdelen zijn een vorm van overlast. Ook het tonen van zaken die troef kunnen zijn in een heel ander spel, valt buiten de grenzen van hoffelijkheid. Een korte broek die eindigt op een hoogte waarop de billen nog bezig zijn met hun afronding, is ronduit vervelend om tegenaan te kijken. Zelfs een keurige spijkerbroek of een prachtig T-shirt kan de grens van hoffelijkheid overschrijden als dat gebeurt op een (kerst)drive, waarbij de leden is gevraagd er extra feestelijk uit te zien.

En ondanks dat ik onder gedragsoort 1 ook geloof en politiek noemde, als je weet dat je tafelgenoten heel andere opvattingen hebben en niet houden van een discussie, snijd je die onderwerpen niet aan.

En... als bekend is dat de club zich heeft uitgesproken tegen een korte broek en/of andere aanpassingen naar een tropische temperatuur, zal deze diens zomeroutfit tussen de mottenballen en het schoenenvet laten. Ja, zelfs als er geen kledingvoorschrift is, maar je sterk kunt vermoeden dat een overgroot deel van de club daar moeite mee heeft, kan een reden zijn om dan maar te kiezen voor 'gedekt'.

Rob Stravers