

Wie is in hemelsnaam Rob Stravers?

Dat is deze – vrij nors kijkende – man! →

Van buiten:

Onze lieve jongste dochter Simone maakte recent deze supermooie tekening van mij.

Van binnen:

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ze hebben mij gedwongen om bridge te leren! Het was bridge of helemaal geen kaartspel ... De eerste avonden probeerde ik mijn tafelgenoten over te halen toch maar liever te klaverjassen, maar er was geen ontkomen aan. Mijn buurman, Aone Melchers, paste zelfs chantage toe om mij aan de bridgetafel te houden. Maar ... daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor!



Ik bridge louter voor mijn plezier. Ik ben ook een 'luie' bridger; ik onthoud 'eg *nie*' alle gespeelde kaarten. Het moet immers wél ontspanning blijven.

Het liefst heb ik plezier mét onze tegenstanders. Is dat niet mogelijk, dan lach ik desnoods óm mijn tegenstanders, maar lachen zal ik!

En die voorwaarde geldt voor alle deelnemers aan de cursus!

Ik ben beslist geen 'u' of 'meneer'. Gewoon Rob(erto) ☺

Techniekjes tegen vervelend voelend gedrag

Omdat plezier aan de bridgetafel voor mij een keiharde voorwaarde is, geef ik aan het eind van deze cursus een paar techniekjes waarmee je uiterst gemakkelijk vervelend voelend gedrag van tafelgenoten kunt stoppen.

Voor de jongere deelnemers:

die techniekjes werken ook uitstekend in de klas - en zelfs thuis - tegen al te dominant voelend gedrag. Nee, die tips geef ik nu nog niet: die komen pas na de laatste les! ☺

Ook de ouders van onvervalste pubers, en 'slachtoffers' van manipulerende (schoon)ouders zullen moeten wachten tot het eind van de cursus! Nee, dit is geen chantage!

Ik wens al mijn cursisten bijzonder veel plezier toe, zowel, voor, tijdens als na het stoeien met de cursusstof; want dan heb ik dat ook!

Roberto